

Kampkrant 2023

Kampkrant Groepskamp 2023 te Borculo



Scouts vertrekken naar Borculo.

St. Joris vertrekt naar ZoKa 2023

Op Zaterdagochtend is het een drukte van belang bij de Damlaan. De scouts verzamelen zich voor vertrek.

Rond 08:45 waren de eerste scouts aanwezig om onder beziende leiding van Thijs, JJ en Inge op pad gestuurd te worden. Ze kregen een GPS unit mee waarin 3 Waypoints stonden. Deze waypoints moesten ze langs en verder moesten ze de route zelf bepalen. De leiding kon meekijken met de scouts doormiddel van een GPS tracker. De techniek van tegenwoordig staat voor niks.

Scouts vertellen over de Dag

Fietsend naar kamp... Gwn NIET leuk

Hoeft ook niet meer van mij! ONNODIG!!! En dan heb ik mijn benen al verlopen/fiets. Gaan we dropping doen.

Oh en met het opbouwen viel onze tent om:D YAy.. oK dat was het



BIJZONDERE PERSONEN

Tijdens de eerste leiding maaltijd komen er altijd enkele gebreken aan het licht. Zo is onze kok namelijk meer dan 4 keer terug gereden naar de winkel. Het Surinaamse Bami recept wat in eerste instantie het idee was bleek te klein te zijn voor de 17 personen die mee aten. In eerste instantie was er maar voor 7 personen gerekend dus moest er vrij vlot vrij veel erbij gehaald worden.

Tijdens de maaltijd werd er meermaals verzocht om het recept wat uiteindelijk gedeeld werd in de zomerkamp groepsapp.

Rechts ziet u een wilde Guido in zijn natuurlijke habitat aan zijn toetje.



Verslag Zaterdag 08-09-2023

Om de dag in enkele steek woorden samen te vatten: Fietsen, Warm, Zweet en Gezelligheid.

De scouts, explorers en staf vertrokken al vroeg naar Borculo om de warmte voor te blijven. Tijdens de heenreis moest er helaas 1 Patrouille van de scouts even een korte pitstop maken bij een fietsenmaker om enkele onderdelen aan de fiets te laten vervangen. Na deze korte pitstop kon er onder begeleiding van Ivo de route naar het kamp terrein worden afgemaakt.

Op het kampterrein werd daarna in een Spaans tempo de tenten en keukens gebouwd om rond de klok van half zes te beginnen aan de eerste maaltijd van dit kamp. Hamburgers, aardappelen en salade. Vanavond nog een dropping en dan lekker slapen.

De eerste dropping

vandaag gingen we een dropping doen. We werden gedropt in Nede we moesten zelf de weg terug vinden in het donker. Onderweg vonden we een bord waar de uiteindelijk na lang zoeken en veel geschreeuw om ons heen door de anderen de plaats

De routes van de Scouts



vonden door op de kaart de begraafplaats te zoeken en toen herinnerde Jesse zich dat we langs de kickenboekenweg waren gefietst op de heen weg. Uiteindelijk vonden we een handige route en toen begon de tocht. En het was dan niet zo lang maar wel een soort van intensief. Onderweg waren we even gangsters geworden door onze das om ons hoofd te doen. En toen pakte iemand (Nout) de das van Roan af dat was even gedoe maar uiteindelijk kwam hij natuurlijk bij mij gekomen :). Roan rende heel hard achter mij aan na nog lang bij Nout te hebben gezocht maar ja toen kwam hij er toch achter. Hij rende dus achter mij aan en toen gooide ik een sike op hem en rende ik door maar uiteindelijk heb ik hem wel terug gegeven en toen voelde hij zichzelf heel goed. maar toen gingen we weer verder nadat Elin nog een een paar keer was geschrokken omdat Wouter de heletijd door liep en dan maar gewoon tegen een boom ging staan. Maar je na een niet zo lange hele tijd waren we toch goed aan gekomen bij het terrein. Dat was onze dropping en het was eerlijk best wel een succes want we hadden er niet zolang over gedaan.

Scouts - Roan - Zaterdag

BIJZONDERE PERSONEN

Tijdens de eerste leiding maaltijd komen er altijd enkele gebreken aan het licht. Zo is onze kok namelijk meer dan 4 keer terug gereden naar de winkel. Het Surinaamse Bami recept wat in eerste instantie het idee was bleek te klein te zijn voor de 17 personen die mee aten. In eerste instantie was er maar voor 7 personen gerekend dus moest er vrij vlot vrij veel erbij gehaald worden.

Tijdens de maaltijd werd er meermaals verzocht om het recept wat uiteindelijk gedeeld werd in de zomerkamp groepsapp.

Rechts ziet u een wilde Guido in zijn natuurlijke habitat aan zijn toetje.



De kamp opbouw van de Scouts

Vandaag moesten we zoals gewoonlijk op een eerste kampdag de tenten opzetten en de keukens bouwen. Jammer genoeg was het 33 graden, wat enorm uitputtend was. Hierdoor hadden veel patrouilles geen enkele zin of lust om ook maar te beginnen aan het opbouwen van de keukens. Neem bijvoorbeeld de patrouille van mijzelf, wij moesten om 9 uur s' ochtends namelijk al beginnen met fietsen. Dit was de eerste paar uur best te doen omdat het toen nog niet zo warm was, maar werd langzamerhand steeds vermoeiender. Ik wil ook graag even onder de aandacht brengen dat mijn patrouille een half uur eerder aankwam dan de andere patrouilles terwijl wij als laatste vertrokken, waardoor wij eigenlijk de superieure patrouille zijn. Door deze vier uur lange fietstocht was iedereen heel erg moe, maar toch moesten we meteen weer aan het werk. We hebben dus zo snel mogelijk de keuken in elkaar gezet en onze vingers gekruist dat we de Thijstest niet hoefden te ondergaan. Gelukkig was dit bij mijn patrouille niet het geval, maar dat maakt niet uit, want zelfs na het opzetten van de tent en het opbouwen van de keuken waren we nog steeds niet klaar. Nou hoefden we alleen nog maar onze spullen uit te pakken en deze in de tent neerleggen, wat eigenlijk helemaal niet zoveel werk is, maar dit is een klein detail waar we eventjes niet op gaan letten.



Op de foto's een korte impressie van de dropping van de scouts op Zaterdag. Rechtsboven in is te zien dat de leiding ze kan volgen.