

Kampkrant 2023

Kampkrant Groepskamp 2023 te Borculo

Stukjes van de Welpen

De welpen zijn vandaag vertrokken naar Erve Brooks kon de redactie zien. Ook de bevers vertrokken per auto naar richting Erve Brooks. Na terugkomst werden er allerhande spelletjes gedaan zover de redactie kon zien. Ook werden er stukjes ingeleverd voor de kampkrant. Hieronder een kleine impressie.

gekke raadsel maar ik weet hem zelf ook nie een beetje

wat is $1+1=.....?$

je kunt uit dit kiezen maar mag ook een ander antwoord

1,2,4,5,11.

AVONTURENPAD

in de ochtend We gingen op de fiets 15 minuten en de bever gingen in de auto naar het avonturenpad en ik zat in een groepje met Stijn Aaron Cayden. Sander en ik zelf en met leiding Niels Wei waren als eerste groepje en we waren als 2de groepje klaar en toen mochten spelen in de speeltuin met alen. Welpen ook klaar waren en we gingen 15 minuten terug fietsen. groetje Samuel

DE LUNCH

We gingen lunchen maar eerst een liedje... Hap Hap Haperdehap Bik Bik Bikerdebik Haperdehap Bikerdebik Eet smakelijk!

ER WAS GEEN SALAMI IK WAS HEEL BOOS!

Ik had een boterham met boter en een heel klein beetje boterhamworst.

En dat was mijn verhaal.

Toedeloe met groetjes van Ruben

Avonturenpad (2)

In de vroege ochtend gingen we even lekker eten en dan moeten we klaar maken voor de avonturenpad dus waren de hesjes aan het ann doen en naar de wc en we gingen zonnebrand insmeren dus we gingen we naar de fietsen en we gingen eer naar toe fietsen dat duurde ongeveer een kwartier dus zoveel minuten: 15 minuten LATER we zagen ook nog een trekker langs rijden en toen waren we er eindelijk en we gingen groepjes maken en de groepje waar ik in zat. kwa wie:

Samuel,Stijn,Sander,Cayden,Niels en ik aaron en wij waren de eerste die begongen maar we werden in gehaald om dat ze iets skipte en dus waren wij als 2de aangekomen dat was nie geweldig maar het duurde heel erg lang voor de andere groepje en de bevers/rood waren nog nieklaar dus wij gingen alvast naar de pakeerplaats en dus gingen we daarzo wachten en dat duurde ongeveer zo'n 5 minuten en toen zijn ze aangekomen dus we gingen weer terug naar het scouting terein. dit was de einde van dit verhaal

GR. AARON EN MIJN GROEPJE



De Lunch voor de Scouts

We moesten van de lijding vuur maken we kregen een fire stick en een tampon om het aan te steken. Na een tijdje waaren er vlammen en toen de knakworsten er op konden toen wauw iwan het rooster verplaatsen maar toen viel het blik met knak worsjesen er vielen 2 worsjes uit toen kwam thijs met een tang. En toen deet iwan er water bij in en toen viel er water uit . u uiteindelijk is alles goed gekomen en de worsjes waaren lekker 😊/soep het aanmaken ging niet zo goed omdat stijjn de heelen tijd stro er bij gooide nout wert boos 😡 maar stijjn ging door toen schok stijjn 😱 en toen stoppte hij uitijndelijk .Alles was heel lekker 😎😋😌 later.

Verslag van de Scouts

De scouts vertrokken vanmorgen vroeg met de tijdmachine naar de prehistorie. Hierin aangekomen diende ze eerste kleding te maken van Jutezakken. Met naald en draad werd er in de schaduw van de stretchtent vlijtig gewerkt. Eerst moesten ze enkele gate maken voor hals en armen om vervolgens al het geknipte werkt te voorzien van een zoom met een festonsteek. Vervolgens moest er nog geborduurd worden zodat hun naam op de kleding stond. Niet iedereen raakte even ver maar we moesten door met het programma. In de oertijd moest er namelijk ook gegeten worden en zoals gebruikelijk wordt er dan meteen voor de hele groep gekookt en gegeten. Na een kort workshop vuur maken met een filestarter konden de scouts aan de gang. Na het zakken van de zon gelijk aan een halve handbreedte was de lunch klaar.

Vervolgens was het tijd voor de siësta om vervolgens rond het einde van de middag het geleerde van de workshop vuur maken opnieuw in de praktijk te brengen. Er moest namelijk weer gekookt worden maar dit keer met maar 1 koekenpan en enkele blikken. De maaltijd bestond uit sperziebonen, salade, gepofte aardappels en een heerlijk kipburger omringd door paprikachips. (Helaas was de gewenste paneermeel/ cornflakes niet goed doorgekomen bij de fourage)



Wat is de kortste route tussen twee punten

De kortste route tussen twee punten is zoals iedereen weet die een redelijke middelbare school opleiding heeft gedaan een rechte lijn. Het volgen van deze rechte lijn op een kaart is niet heel erg moeilijk. Ook binnen de scouts wordt deze techniek toegepast in het zogenaamde kompasschieten. Hierbij wordt een punt op de horizon gekozen, het kompas op de juiste manier erop gericht om vervolgens het aantal graden af te lezen om zo de richting te bepalen. De explorers gaan hierin een stapje verder.

Op maandagavond zijn er 2 Explorers vertrokken voor een zogenoemde kompasdoorsteek. Bij een doorsteek met kompas loop je aan de hand van je kompas recht door een terrein, indien mogelijk. Je stelt het kompas in op de richting waarin gelopen moet worden. Vervolgens probeer je deze richting zoveel mogelijk aan te houden. Het is echter mogelijk, dat je tegen obstakels aanloopt. Nu moet je proberen om om dit obstakel heen te lopen, zonder (teveel) van richting te veranderen. Dit kun je bijvoorbeeld doen, door een ander persoon achter het obstakel te laten staan, die in lijn staat met de juiste richting. De plek waar deze persoon moet gaan staan, kun je aan de hand van het kompas bepalen.

Toen de explorers erachter kwamen dat ze hemelsbreed 10KM gedropt werden ontstond er een klein discussie. Met daarin de legendarische woorden van Koen: “....*We doen het beter dan vorig jaar, als we in een keer goed lopen hoeven we geen 10KM te lopen....*”

Wij van de redactie adviseren wellicht nog een cursusje wiskunde maar oordeel vooral zelf. De afbeelding rechts is het begin van de route.

