

### Bericht van de redactie

Het zomerkamp mag nu voorbij zijn, maar de kampkrant gaat voor deze laatste editie nog even verder. Hier komt even wat belangrijke informatie of ander materiaal dat door tijdstekort op kamp nog niet in de krant is gekomen.

Waar jullie ook mogen zijn, in Spanje, in het vliegtuig of gewoon lekker thuis op de bank, we wensen jullie een hele fijne vakantie!

Veel liefs,

De redactie

## Lost & Found

Bij het opruimen van een zomerkamp blijven er altijd wel spullen achter. Dit is niet erg en deze worden netjes door de leiding mee genomen. Dit jaar hebben we alle achtergelaten spullen voorzien van een nummer en krijgen de ouders die lijst gemaïld. Ze kunnen dan aangeven wat van hun is en dit de eerste opkomst meenemen naar huis.

Even een kleine greep uit de spullen: onderbroeken, hemden, regenkleding, slaapzak hoezen, een mok, slippers, en enkele paren bergschoenen. Zelfs een paar bergschoenen van de leiding. Hé Guido, je weet waar ze liggen.





## Gedichten van de Scouts

*De directeur zo fijn, die doet  
niet zo fijn*

*Hij laat dieren werken zo mooi  
en geeft niet eens een fooi*

*En het ergste is, hij sluit ze op  
in een kooi.*

*Dit is een gedicht in mijn  
woorden*

*Ik wou dat je dit in het  
echt kon horen*

*Wat ik nou wil zeggen  
"Ik neem ontslag"*

*Goededag meneer de directeur*

*Ik wil niet dat ik meer zeur*

*Je bent een hele aardige gast*

*Maar ik neem ontslag*

*Geachte meneer de directeur*

*U vindt het vast leuk dat ik u zo  
opfleur*

*Want u bent best een aardige  
man*

*Ik zou graag een kopje koffie  
drinken met je als dat kan*

*Beste directeur*

*U draagt een hele mooie  
kleur*

*Ik ga genieten van uw  
show*

*Het gaat zeker niet slow*

*De directeur was van de trap  
gevallen*

*En daarom heeft hij last van  
zijn ballen*

*Hij ging naar het ziekenhuis*

*Maar dat zat vol met gespuis*

*Want zij namen zijn ballen  
weg*

*Wat een pech*

*Meneer Meneer*

*Wat gebeurde er nou?*

*Alles alles kwijt*

*Waarbij je zo de soep inglijd*

*Ben je een directeur*

*Ben je een chaffeur*

*Je rijdt met de auto rond*

*Dan krijg je een houtte kont*

*Welkom dames en heren*

*Wij werken hier met paarden  
en beren*

*Wij gaan u nu vermaken*

*Dus gooi de popcorn in uw  
kaken*

*Geachte meneer de directeur*

*Je spullen zijn gestolen*

*Wat een sleur*

*En er is ook nog een  
verschrikkelijke geur*

*Ik denk dat iemand een  
scheetje heeft gelaten*

*En daarna hebben ze alles  
verlaten*

*Ik hoop dat jullie alles  
terugvinden*

*Voordat ze verslinden*

*Meneer de directeur*

*Misschien sta ik morgen wel  
voor de deur*

*Ik lig morgen weer in een deuk*

*En geef ik het circus een dikke  
duim omhoog*

*De jongleerballen vliegen  
hoog*

*Maar in inkomsten zijn  
laag*

*U vraagt de scouts om hulp*

*Maar de reden daarvoor  
blijft vaag*

*Je naam is super lang*

*Daarom dat ik moeilijk  
rijmen kan*

*Je circus zit nu in de meuk*

*Daarom maken wij het leuk*



## Explo terug naar de scouts

Na veel smeken en het aanbidden van de geweldige scouts leiding kregen de scouts eindelijk pannenkoeken. Deze machtig lekkere geur drong door tot de Explorers. Plots stond er een wilde Gijs bij de keuken van de kievieten. Het startte met een onschuldige woord wisseling liep over tot kritiek en na enkele

minuten stond hij zelf te bakken. Jesse was ontnomen van zijn title als PL en onze nieuwe scout Gijs stond letterlijk en figuurlijk aan het roer.

## Nieuwe vriendjes

De scouts voelen zich een beetje eenzaam als de bevers en de welpen op bed liggen. Zo zijn ze er gister avond op uit getrokken om de wereld te ontdekken. Onderweg kwamen ze een vriend van de circus directeur tegen. De scouts vertelde hun verhaal over hoe ze nu niemand meer hadden om hun coole trucks mee te oefenen. De man had veel medelijden met ze en heeft zodoende wat ballonnen vriendjes voor hun gemaakt. Blij dat ze waren gingen ze weer op pat. Helaas zit niet alleen ongeluk in een klein hoekje maar ook het kwaad. Ze werden achtervolgd op hun weg terug naar het kamp terrein door de KGB omdat er een bijzonder stofje in hun ballonnen vriendjes zat. Ze hebben gerend en gedoken voor hun leven maar helaas hebben ze het niet allemaal gehaald. Vind jij did ook zo zielig geef de scouts vandaag dan nog even een knuffel.





## Helemaal in de kreukel

Wat een aankoop! Deze super deluxe tent beschikt over 3 verschillende kamers in iedere een andere style. Door de knusse verhouding hou je het de hele avond lekker warm. De prijs kwaliteit verhouding is buiten deze wereld zo goooeedd!!!! Voor maar â 18,95 heb je de nacht van je leven!

